

## " Verhalen van Samoerai "

De geschiedenis van de Japanse Middeleeuwen herleeft hier langs zijn meest beroemde personages, de SAMOERAÏ, de professionele krijgers, en de RONIN, oude Samoerai die hun meesters niet meer herkennen. Voor hun medeburgers waren het dikwijls halfmens halfgoden, krijgers waarvan " één er duizend waard was "! Deze Heiligen en deze helden, de onzichtbaren van Yamato, waren dragers van de degelijkheid van de Bushidocode, gedragen door hun paroxisme. Doorheen de eeuwen zijn deze boegbeelden de ziel geworden van het eeuwige Japan.



[link naar het boek op http://www.amazon.fr](http://www.amazon.fr)

Sensei Roland Habersetzer, die geschiedenisleraar was, wordt hier verteller, en de portretten die hij ons hier levert in deze hoog gekleurde pagina's, vatten hier de geschiedenis van de Hachiman zonen samen. Alhoewel mooi, sterk, zuiver, trouw en onverschrokken, hebben deze dapperen dikwijls een tragisch lot gekend. Maar ze zijn steeds groot gebleven. Deze "Paladijnen van de Rijzende zon" in de storm van geschiedenis dikwijls weggevoerd als zand voor de wind, legendarische kransdragers die hun echter nooit onsterfbaar maakten, herleven in dit boek met intensiteit en met de glans van de bloemen van de kersenbomen, juist voor ze beginnen te verwelken...juist te tijd van een zucht en een droom...